
Lente



Na een lange winter is eindelijk het voorjaar gekomen,
de bladeren groeien alweer volop aan de bomen.

Ze zijn alleen nog zo teer en fijn,
zo zacht, groen en rein.

De ergste kou is gelukkig verdwenen,
Een nieuw seizoen alweer verschenen.
De kinderen spelen weer buiten,
De zon schijnt vrolijk door de ruiten.

De dagen gaan weer lengen,
wat zal deze lente ons weer brengen?
De donkere dagen zijn gelukkig voorbij
en de voorjaarszon heel nabij.

Planten en bloemen komen weer tot leven,
dat mogen we zo elk jaar weer beleven.
Het is een hele mooie tijd,
waar een ieder zich om verblijdt.

De vogels gaan weer fluiten,
om hun blijdschap te uiten.
Ze nestelen in goten en in struiken,
waar straks hun jongen zullen ontluiken.

Ja, het is een wonderlijk iets,
en krijgt men dit alles zelfs voor niets.
Elk seizoen gaat vanzelf weer door,
Laten we dankbaar zijn hiervoor.

Miny Pomp Koops