

Bijna Kerst

't Is alweer bijna tijd om de kerststal uit te pakken. 'k Had hem op zolder neergelegd in grote plastic bakken.

't Wordt anders zo stoffig allemaal, zo'n stal met al die dieren en Kerstfeest wil je toch, als 't kan, in alles waardig vieren!

De herders en de wijzen
had ik door piepschuim beveiligd
en keurig op hun rug gelegd, gelukkig niet ontheiligd.

Toch, een deeltje van de beestenboel heeft breuken opgelopen, ik moet dus weer op pad om een os en twee ezels te gaan kopen.

Staat eind'lijk alles uitgesteld en wil ik het licht ontsteken, bemerk ik dat Maria en het Kindeke nog ontbreken.

Op welke plaatsen ik ook zoek, ik vind alleen nog dieren, dus ik berg de kerststal maar weer op,
want zo is er niets te vieren!

Toch wordt de Kerst steeds meer gevierd, met uiterlijke dingen en velen nog uit volle borst het 'Stille nacht' gaan zingen.

Maar Maria en 't kindeke zijn nog steeds zoek, 'k Heb ze vast ergens anders opgeborgen.
Maar ach, lieve mensen, ik zoek nog maar eens. Misschien vind ik Hen toch nog... morgen!

Miny Pomp Koops