

Bekentenis

Helaas komt er aan een mooie tijd een eind, mijn tijd bij de post komt aan zijn einde. Vanaf 9 december hang ik de posttas aan de wilgen. En ook het kranten bezorgen is binnenkort voltooid verleden tijd. Nu ben ik de gelukkige toestand dat ik weer een andere tas van de wilgen kan pakken en een nieuwe baan kan aanpakken. Vanaf 9 december toer ik heen en weer tussen Zwolle en Emmen op de splinternieuwe treinen van Arriva. Tot aan het tijdstip dat wij 9 december noemen, zitten we weer in de schoolbanken. Een hele dag rechtonderwijs volgen is wat anders dan met de fiets over het Noorderdiep. De dag is lang en de stof is niet zo boeiend als het leven op het postkantoor. Het zijn zeker geen boeken die je niet weg kunt leggen en in één keer uitleest. Dat levert moeilijke momenten op gaandeweg de dag. Niet alleen vallen de ogen weleens dicht. Er zijn ook momenten in de rechtenleer dat ik mij tenminste medeplichtig of medepleger voel. We werken nogal veel met de praktijkvoorbeelden, dat maakt het wel een stuk interessanter. Tot we het in het hoofdstuk 'dader en medeplichtige' kregen over het verspreiden van laster, leugens en valse informatie. Toen werden met name mijn oren gespist. Dat schijnt niet straffeloos te zijn! Daarvoor kun je in de betere hotels (volgens Geert Wilders gevangenis) belanden! Eigenlijk ook wel logisch, zoiets moet niet kunnen. Ook kregen we te horen dat het beter is om de dingen waaraan je schuldig bent gewoon eruit te gooien. Niet mee blijven rondlopen. Gooi het op de straat, val er mensen mee lastig! Dat schijnt op de lange duur beter te werken. Dus hier komt mijn bekentenis: 'Ik was telegraafbezorger.'

Ieder mens heeft in zijn leven wel iets gedaan waar hij niet zo trots, blij en tevreden mee is. Waarvan hij achteraf denkt dat hij/zij dat beter anders had kunnen doen, was de financiële nood zo groot dat het echt niet anders kon. Geld is toch vaak een reden voor de wat minder mooie herinneringen in het leven. Het slijk der aarde! En wat doet een mens niet om te voorkomen dat het slijk der aarde hem/haar vermorzelt? Achter het rooie licht zitten, drugs dealen, mensen ombrengen, blind achter mensen aanlopen, bankdirecteur worden. Ook ik kan mijn handen niet in onschuld wassen. Ook ik liet mij verblinden door de eurotekenen. Ook ik dacht dat het geweten niet zo'n rol speelde, ook ik hoorde dat het wel meeviel en dat als ik het niet deed iemand anders het wel zou doen. Het verleden was mij bekend dus zijn er weinig verzachtende omstandigheden. 'Ik was telegraafbezorger.'