

Mandje

Laatst heb ik voor mijn hondje Jamie een nieuwe mand gekocht. Hij mag 's avonds graag op een kleedje voor mijn bed slapen, maar aangezien ik in de slaapkamer geen verwarming heb, is het er nogal fris. Jamie komt uit Italië en ondanks dat hij zichzelf best een leuke, stoere vent vindt, zoals het een ware Italiaan betaamt, merk ik dat het toch wel een tikkie te fris is in mijn slaapkamer voor hem. Ik ga op zoek naar een mandje, want met een opstaande rand heeft hij vast minder last van de trek over de grond dan op zijn kleedje.

In Musselkanaal vind ik een mandje naar mijn zin. Thuisgekomen blijkt dat ik nog een kleedje heb dat er precies in past. Als kers op de taart leg ik er ook nog een schapenvachtje in. Nu maar hopen dat het Jamie's goedkeuring kan wegdragen. En ja hoor, hij slaapt als een roos. 's Ochtends wil hij bijna niet meer wakker worden en ik draag hem uiteindelijk met mand en al naar beneden. Dan voel ik dat de onderkant een beetje nat is en herinner ik mij dat Jamie water naast zijn waterbak geknoeid heeft de avond er voor en daar stond nu juist zijn mandje vlakbij. Ik besluit de mand even met de onderkant tegen de verwarming te zetten, zodat hij kan drogen.

Jamie is inmiddels na één nachtje zo aan zijn nieuwe mandje verknocht dat hij er met alle geweld in wil liggen. Door zijn pogingen in de mand te kruipen zijn de kleedjes er half uitgevallen, maar dat mag hem de pret niet drukken. Hij moet en zal in zijn mandje, zelfs als hij op zijn kant staat!