

Eigen haard...

Toen ik in Valthermond kwam wonen, 10 jaar geleden, zat er een houtkachel in mijn huis. Heel leuk, maar het rookkanaal op de eerste verdieping was gemetseld en kennelijk een keer te heet geworden. De barsten zaten erin. Bovendien liep het rookkanaal voor het slaapkamerraam langs, dat vond ik nu niet zo gezellig staan en de pijp op het dak was geroest. Ook niet zo fraai...

Lang had ik de hoop er toch nog eens wat aan te kunnen doen, maar het vroeg om een flinke investering en er waren steeds belangrijker zaken die voor gingen en zo bleef het verwarmen van mijn huis met hout een droom.

Een paar maanden geleden kreeg ik een prachtige oude tegelkachel, waarschijnlijk uit Zuid-Duitsland, cadeau van mijn vriend Jos. Tja en nu het rookkanaal nog... Op internet vindt Jos een website waar je alles voor een scherpe prijs en met garantie, kunt bestellen, met goede uitleg hoe een rookkanaal te maken. Mijn broer Martijn houdt ook wel van een vuurtje stoken en wil Jos wel komen helpen. Van mijn buurman Henk mogen ze een lange ladder lenen om bij het dak te komen en zo kwam de realisatie van mijn droom binnen handbereik.

De eerste stookbeurt was meteen een groot succes, want op deze kachel kun je ook koken! Klik opgewarmd en eitjes gebakken op de kookplaten van de kachel. En wat geeft het een heerlijke warmte...

Ik ben superblij met mijn kachel, want eigen haard is goud waard!

