

De uilen zijn terug!

Zoals ik al eens eerder schreef, heb ik twee keer met grote tussenpozen een uil in mijn schuur gezien. Geweldig, wat een mooie vogel! Geluidloos zweefde hij door mijn schuur naar het klepje dat ik speciaal voor de vogels heb laten maken, bovenin bij de ramen aan de kant van het Zuiderdiep.

Ik zie op een ochtend flinke flodders uilenpoep in mijn schuur. Eerst twijfel ik nog of het van mijn kippetje is, maar ik vind bij de flodders een uilenbal, die bij nader onderzoek allemaal hele klein muizenbotjes blijkt te bevatten.

De volgende avond zie ik inderdaad een uil, prachtig! En de avond daarna zie ik er twee! Het blijkt dus een paartje te zijn, dat geregeld in mijn schuur komt.

In eerste instantie maak ik mij nog zorgen om de nestkast. Die is inmiddels al een jaar bewoond door de Holenduiven, maar een leerling van mij is bioloog en verzekert mij dat de kans groot is dat ze na elkaar, of zelfs tegelijkertijd in de nestkast gaan broeden. Zo'n nestkast voor uilen is namelijk niet zomaar een vogelhuisje, nee het is een heuse villa met voorportaal. Het kan dus zijn dat de duiven in het voorportaal zitten en de uilen in de huiskamer.

's Avonds is het geregeld een komen en gaan van mensen door mijn schuur, maar het uilenpaar is vastbesloten en komt keer op keer terug.

Als ik 's avonds door de schuur naar buiten loop om de post te gaan halen en nog even bij de paarden ga kijken, komen er soms de meest vreemde geluiden uit de nestkast. Het lijkt mij nog wat vroeg voor jonge uilen, maar misschien zijn pa en moe vast wat kinderliedjes aan het repeteren...

