

Jamie

Mijn kleine hondje Jamie is afgelopen zomer overleden. Jamie is 14 jaar, vrolijk, aanhankelijk en enthousiast, maar ook een reu die graag, als het even lukt, van het erf af gaat en een ommetje van zo'n 20 min. maakt door de buurt. Inmiddels weet ik dat hij dat alleen overdag doet als ik geen aandacht voor hem heb, dus dan slaapt hij lekker binnen in zijn mandje.

Ik heb 's avonds de post gehaald met Jamie en de paarden naar de wei gelaten. De volgende dag moet ik erg vroeg op pad om les te geven en zodoende besluit ik om alvast het krachtvoer voor de paarden voor te bereiden, dan ben ik 's ochtends wat eerder klaar. Jamie scharrelt wat in de schuur. Ik besluit hem daar te laten terwijl ik bezig ben met het voer. Als ik klaar ben en naar binnen wil gaan, is Jamie weg. Ik baal als een stekker, want ik sta redelijk machteloos. Hij kan tenslotte overal heen gelopen zijn, het is erg donker en roepen heeft geen zin, want hij is doof. Ik loop naar de weg, maar daar zie ik hem niet. Dan maar eerst binnen de post openen, dan zal hij wel weer terug zijn. Maar na zo'n twintig minuten is er nog steeds geen blaffende Jamie bij de deur. Dan zal hij er toch wel zijn als ik klaar ben met douchen? Maar nee, nog steeds geen Jamie. Ik loop nog een keer naar de weg, maar ik zie hem niet. Getsie, wat nu? Ik zet een bericht op Facebook en ga maar naar bed. Ondertussen is het al erg laat geworden. Ik zet de wekker eerder en maak 's ochtends vroeg een rondje op de fiets over het Zuiderdiep en het Noorderdiep naar beide kanten vanaf de 12de laan. Jamie is nergens te bekennen. Met een bezwaard hart ga ik even later van huis. En wat is het ongezellig in de auto zonder mijn kleine vriendje! Gelukkig is mijn vriendin Heidi overdag bij de paarden, maar Jamie komt niet terug. Ze belt met de asiels en de dierenambulance, niets.

Halverwege de middag ben ik weer terug. Het is de dag van de truckrun. Tegen het verkeer in komt er een dierenambulance over het Zuiderdiep. Da's ook toevallig, denk ik nog. Later leest Heidi een bericht op Facebook van de dierenambulance dat ze een hondje uit het water hebben gehaald in Valthermond.

Mijn lieve vriendje is waarschijnlijk aangereden en toen te water geraakt. Geen wonder dat ik hem niet kon vinden, want daar heb ik niet gekeken. Gelukkig heeft iemand van camping Het Verlaat hem zien liggen en actie ondernomen. Nu ligt Jamie begraven bij de ingang van mijn buitenbak, zijn we toch nog een beetje samen.