

Een heer in het verkeer

Mijn paarden staan nu niet meer bij mij aan huis, maar gelukkig wel heel dichtbij op een fijne stal. Het is maar 10 minuten met de auto en dan ben ik er al. De stal ligt net buiten Drachten en de weg er naartoe is, gedeeltelijk, nogal smal. Meestal is het er erg rustig en als ik al iemand tegenkom, dan nemen we beide gas terug, gaan even goed naar de kant en dan kunnen we passeren.

Vandaag is er wel opvallend veel verkeer. Later hoor ik dat er een groot ongeluk is gebeurd en dat de snelweg in beide richtingen is afgezet, vandaar al dat sluipverkeer. Het verkeer dat ik nu op de smalle weg tegenkom rijdt snel, haast wel agressief zou ik zeggen. Duidelijk geen mensen hier uit de buurt, maar mensen die gehaast zijn en hoogst waarschijnlijk balen, omdat ze moeten omrijden door het ongeluk. Meerdere keren wordt ik met VITO en al in de berm gedrukt. Dan komt er nog een busje aan. Deze neemt wel gas terug en gaat naar de kant. Op het punt waar we elkaar passeren is er een harde klap. Even later blijkt dat we beide de spiegel kapot hebben. Ik zet mijn bus aan de kant en loop op de andere bus af. Nu maar hopen dat het niet zo'n opgefokte chauffeur is...! "We zitten in het zelfde schuitje geloof ik," zeg ik tegen de chauffeur, die inmiddels ook is uitgestapt. "Tja", zegt hij rustig, "een ongeluk zit in een klein hoekje." Het is een vriendelijke vent.

We kijken hoe groot de schade is. Zijn spiegels zijn uit de behuizing, maar gelukkig nog wel heel. De mijne is aan barrels en hangt aan de draden te bungelen. "Wacht maar, ik heb wel wat." Even later komt de chauffeur aangelopen met een rol rood/wit plakband. "Ga maar even in je bus zitten, dan kun je aangeven hoe ik hem zo moet plakken dat je nog wat kan zien." Hij plakt de kapotte spiegel zo goed en zo kwaad als het gaat in de behuizing. "Zo, nu kun je in ieder geval veilig thuis komen. Je kunt kijken voor een nieuwe spiegel op de sloop, dat scheelt veel geld. Totdat je er één gevonden hebt kun je voor nood een badkamerspiegeltje over de kapotte spiegel heen plakken, zodat je wat kunt zien." "Bedankt voor je hulp en fijn dat je niet kwaad werd!" zeg ik tegen de chauffeur. "Er was geen kwade opzet in het spel, gewoon allebei net niet goed ingeschat hoe breed we waren, of doordat we op het randje van het asfalt reden net een slingertje gemaakt naar elkaar toe op het moment dat we elkaar passeerden." Verbaasd en blij rij ik naar huis. Hij bestaat nog de heer in het verkeer!