

Vertrouwen

Rob is offshore en zodoende zit ik alleen aan tafel om te eten. Terwijl ik eet check ik mijn mail op de laptop. Redelijk gedachteloos werk ik mijn maal naar binnen, daardoor vergeet ik dat er olijven door zitten mét pit...! Ik neem een hap, kauw en voel meteen dat het mis is... Voorzichtig voel ik in mijn mond, tussen het eten, wat er aan harde stukjes in zit. Vanzelfsprekend is daar de boosdoener: de pit van de olijf, maar er is nog een behoorlijk groot hard stuk. Ik ga met mijn tong langs mijn tanden en kiezen. Het is een stuk van mijn één na laatste bovenkies aan de linker kant... Ik loop naar de spiegel en probeer te zien hoe groot de schade is. Inmiddels loop ik hier al wat langer rond op aarde en weet dat het met een dergelijk akkefietje vaak minder erg is dan het voelt. Toch is de helft van de voorkant weg... Op het moment ben ik erg druk met de voorbereidingen voor een beurs, dat is natuurlijk een geweldig excuus om een bezoek aan de tandarts uit te stellen. Aardige man, maar wat hij doet... Het is niet mijn grootste hobby om bij hem op bezoek te gaan. De kies doet geen zeer, ook niet als er warm of koud eten of drinken langs komt, dus wat mij betreft kan het best even wachten.

Twee weken later lig ik met samen geknepen billen op de stoel bij de tandarts in afwachting van zijn oordeel. "Het valt erg mee hoor. Een beetje boren en dan kan ik de kies weer opbouwen." Tja, wat heet 'Het valt erg mee hoor.' en 'Een beetje boren.'... Is dat zo in zijn beleving, of zal ik het straks als ik naar huis ga met hem eens zijn? Deze tandarts heb ik pas twee jaar en tot nu toe ben ik er alleen geweest voor controle. Ik heb werkelijk geen idee of deze man echt de waarheid spreekt. In het verleden heb ik wel meegemaakt dat een tandarts zei "Het valt wel mee." of "Alleen een beetje boren." en dat ik het even later toch echt het liefst uit had willen schreeuwen van de pijn op het moment dat hij zo lekker met de boor op mijn zenuw komt. Kortom ik vertrouw tandartsen voor geen meter meer. Gelukkig spreekt de man in dit geval de waarheid en hoewel ik het altijd weer een vreselijke actie vind dat gedoe in mijn mond, kom ik er inderdaad geheel pijnloos vandaan. Mijn kies is weer helemaal heel en mijn vertrouwen in de tandarts? Iets hersteld.

Florien