

Vlinder in de war?

Rob en ik lopen door Drachten. Het is mooi weer, mooi genoeg voor een lekker ijsje. Het is gezellig druk, aardig wat toeristen ook schat ik zo. Het jaar van 'De Stijl' trekt heel wat mensen naar Drachten. Als we even later langs de textielwinkel lopen zien we in de etalage een prachtig dekbedovertrek met klaprozen. Ongeveer een half jaar geleden kochten we bij de kunstwinkel een mooi groot oliedoek met grote klaprozen voor in ons nieuwe huis. Op ons huis komt een grasdak waar we ook graag klaprozen door willen zaaien, dus je snapt dat we iets met klaprozen hebben. Het dekbedovertrek is van goede kwaliteit en sterk afgeprijsd. We kijken elkaar aan en we weten genoeg, dat dekbed ligt straks op ons bed!

Het dekbedovertrek geeft inspiratie om na te denken over wat voor kleuren we in onze toekomstige slaapkamer op de muur willen. Al brainstormend komen we van het één op het ander en zo krijgen we nog een paar goede ideeën voor in ons huis van straks. Wat een dekbedovertrek al niet teweeg brengt... Als we later naar bed gaan grappen we dat we lekker onder de bloemetjes kruipen.

Dat het dekbedovertrek niet alleen ons inspireert blijkt wel als het aan de waslijn te drogen hangt. Een mooie vlinder komt er een poosje van meegenieten. Is hij in de war, of droomt hij ook van een onderkomen met klaprozen?

Florien