

## Gedicht

### 't Was stil....

Gain gezoamlijke dodenherdenking dit joar  
deur het coronavirus, was er te veul gevoar.  
Om met mekoar te kommen, was even nait gepast  
doarom had het comité de dodenherdenking in april al oaflast.  
Wel was er de taptoe, aan de Vrijheidsloan  
om doarnoa twei minuten stil te stoan.  
Noamens de inwoners, legde het comité ain krans bie het monument  
zonder aanwezigen: scholen, opa en oma's, oalders of kind.  
Het was ain verstandig besloet, zeker weten  
mor loaten we de oorlogsslachtoffers, ook in dizze tied nait vergeten!  
Lotten we ook bie de doden en hun familie van het corona stilstoan  
en dat alles over'n tiedje, weer zien gang ken goan.  
75 joar vrijheid, helaas konden we nait bie het monument stoan  
om scholder aan scholder, verder te goan.  
De oafstand dei het coronavirus bracht  
geft oans ook soamen kracht!  
Kracht, om er met mekoar veur te goan  
zodat we nait allain stoan.  
Dodenherdenking 2020 stond in'n aander licht  
gain mensen, sprekers, zang, muziek of gedicht.

*Jan H.Ottens*

