

Sneeuwpret

Als ik rond 7.00 uur de schuur in kom, zie ik dat er onder de roldeur door sneeuw naar binnen is gewaaid. Het is al een paar uur aan het sneeuwen en het blijkt dat er al een aardig pak in de paddock en op het erf ligt als ik de roldeur omhoog trek.

De paarden zijn er jolig van geworden. Ze rollen in de sneeuw, briesen, rollen nog een keer, maken een gek bokje en bijten elkaar plagerig. Doordat ze altijd buiten staan, weten ze dat ze voorzichtig moeten doen met dit weer. Ik zie aan ze dat ze eigenlijk een flinke sprint willen trekken en even lekker voluit willen gaan, maar ze houden zich in. Ook het gekke bokje is ingehouden.

Er eten altijd vier paarden hun krachtvoer op het erf. Ik heb al drie paarden uit de paddock op het erf gelaten. Terwijl ik op nummer vier sta te wachten, hoor ik een zucht en een zachte kreun achter mij. Fortuna laat zich door haar benen zakken en rolt in de verse sneeuw op het erf dat het een lieve lust is.

Een uur later sta ik met Robbin (die hier drie dagen in de week meehelpt) sneeuw te schuiven in de paddock. Er ontstaan flinke hopen langs de draad van de paddock.

Als we even niet opletten staan de paarden om beurten met een voorbeen in de sneeuwhopen te maaien. Alsof het zo nog niet genoeg werk is! Ze zijn echt een jolig en ondeugend stel vandaag!