

## Verhuisbericht

Afgelopen winter heb ik twee keer een kerkuil in mijn schuur gezien. Prachtig, wat een mooie vogel! Totaal geluidloos gleed hij door mijn schuur... Die wilde ik wel vaker zien! Zodoende vraag ik mijn broer Martijn of hij een nestkast voor de uil wil maken. En niet veel later is het dan zo ver en hijsen we de nestkast naar boven en maakt Martijn hem daar goed vast. Zo en nu maar wachten wat ervan komt.

In mijn schuur komt altijd een holenduivenpaar een nest maken bovenop een gemetselde steunpilaar. Daarom zit er ook een klepje in één van de ramen aan de kant van het Zuiderdiep, zodat ze de schuur in en uit kunnen. Het zijn geen architecten. Ze nemen wat takjes, gooien die op een hoop en op goed geluk mikken ze daar een ei tussen. Sinds de werkzaamheden aan de nestkast heb ik de holenduiven niet meer gezien en ik vrees dat ze de benen (vleugels) hebben genomen. Het zijn namelijk nogal schichtige diertjes.

En dan betrap ik ze, de holenduiven dus... ze zijn verhuisd! Wie gaat er nou klungelen bovenop een steunpilaar als er een prachtige villa is opgehangen? Ik hoop dat de duiven een verhuisbericht hebben verstuurd, zodat de kerkuil weet dat de nestkast bewoond is en alles pais en vree blijft in mijn schuur!