

## Ami

Eind juli is mijn grote vriend (hond) overleden. Hij was een jaar of 2 toen hij bij mij kwam en heeft 14 jaar bij mij gewoond. Knap om zo oud te worden! Op het eind was hij behoorlijk doof en blind. Het kostte wat moeite om overeind te komen, maar dankzij een behandeling van een chiropractor ging dat ook nog steeds heel aardig. Ik heb stoelen uitgeladen voor de Toeristendag Valthermond/Open dag bij mijn buitenbak. Als ik de bus weg wil zetten, voel ik dat er iets voor mijn wiel ligt. 'Wat gek,' denk ik, 'dat hier een weidepaal ligt...' Ik rijd er langzaam overheen en besluit dan toch maar even te kijken naar die weidepaal, want die hoort daar toch niet te liggen. Niks weidepaal... het is Ami! Ik ben over zijn achterhand heen gereden. In Klijndijk blijkt dat 'alleen' zijn poot uit de kom is. Hoe is het mogelijk! ik dacht dat hij helemaal kapot zou zijn van binnen, zo'n bus weegt toch niet niks. Ze zetten zijn poot weer in de kom en binden hem hoog op. Hij mag wel op 3 poten lopen en dan moet ik met een paar dagen terug komen om te kijken hoe het is. Ik ben een kleine 300 euro lichter en rijd weer naar huis met Ami. Ik leg hem op zijn favoriete plekje in de schuur. Daar zijn altijd wel mensen en heeft hij ruimte genoeg om op 3 benen rond te lopen. Al gauw blijkt dat hij op 3 benen helemaal niet overeind kan komen. Logisch als het op 4 benen al moeilijk is... Twee dagen later is het wel duidelijk dat dit niet beter wordt. Hij heeft zo veel pijn dat het door de pijnstillers heen komt en dus mag hij gaan... Harry Nielen verlost hem uit zijn lijden, professioneel en toch heel begaan, fijn, voelt goed.

Bijzonder aan dit hele verhaal vind ik dat hij zo pal voor mijn autoband is gaan liggen en dat ik geen moment heb gedacht dat hij daar lag en er nota bene niet naar ben gaan kijken, maar er eerst overheen reed! Heeft hij zijn eigen dood bewust geregeld? Ik heb het al eens eerder meegemaakt met een kat die ook pal voor de autoband van een bezoeker was gaan zitten. Je maakt mij niet wijs dat een dier niet weet wat er dan gaat gebeuren...