

## Kruimeldief

Mijn tuin raakte nogal achterop. Druk, druk met van alles en geen tijd om de tuin bij te houden. Van een vriend kreeg ik een tip om Gerda Truijen te vragen en nu is Gerda mijn tuin aan het pimpen. Een van de vragen die Gerda mij stelde over mijn wensen voor de tuin was: 'Hoe kan deze tuin nu echt jouw tuin zijn?' Daar moest ik even over nadenken, want wat vond ik nou zo fijn aan het hebben van een tuin? De dieren! Ik vind het heerlijk dat er allerlei kleine en grote dieren mijn tuin bezoeken. Ik heb deze plek dan misschien wel gekocht, maar hij is zeker niet van mij alleen! Er leeft van alles op deze plek en van velen weet ik niet eens de naam, maar dat maakt niet uit, want ik kan er gewoon van genieten dat ze het leuk vinden om hier te leven. En zo is Gerda aan de slag om mijn tuin nog leuker te maken voor dieren. Eén dier heeft dat wel heel letterlijk genomen. Doordat er nu in de tuin wordt gewerkt, kan Palmer, die altijd los loopt op mijn erf, tot op mijn terras komen. Daar strooi ik iedere dag vogelvoer om en in het vogelhuisje. Met zijn hals langgerekt en zijn snuit getuit past hij precies in het vogelhuisje. Zo staat hij met een onschuldige blik te genieten van de zaadjes en de kruimeltjes. Het past hem prima, de rol als kruimeldief!